

Kapitel 4 Det satt ingen katt vid Kattegatt

Pojken har hunnit ända till Tylösand i Halland. Det gick fort. Skateboarden var en fin uppfinning. Det här är frihet, tänkte pojken. Han var på väg nerför Hallandsåsen. Långt där nere såg han motorvägen ringla sig över slätten. Han såg havet och en stad långt borta.

Det var medvind över slätten och han hade fin fart på brädan. Han åkte över en älv som hette Lagan och liftade sista biten till Tylösand.

- Tigern var är du? ropade pojken.
- Vad ropar du efter? frågade en farbror som satt på stranden.
- Jag letar efter min katt, sa pojken.
- Här ska du få höra, sa farbrorn:

*Det satt en katt vid Kattegatt
och sola sig en månskensnatt.
Då kom en gammal Hattifnatt
klädd i bara slips och hatt.*

*Katten sa: Hur är det fatt?
Har du alldeles fått spatt?
Förlåt, sa gamle Hattifnatt
men nån har mina brallor tatt.
Goddag, adjö, godnatt, godnatt.*

Ska det där vara roligt, tänkte pojken. Han var inte upplagd för skoj. Det låg många människor där på stranden och solade. En man och en kvinna tog kort på varandra. Då fick pojken en bra idé.

- Jag kan ta ett kort på båda två. Det kostar fem kronor, sa han. Fler människor ville att han skulle ta kort och på tio minuter tjänade han 50 kronor. Den sista familjen betalade två tior för sitt kort. Nu hade pojken pengar till mat för flera dagar.

- Du kommer att sluta som miljonär, sa Hattifnatt- farbrorn. Har du rymt?
- Jag har inte rymt, jag letar efter Tigern, sa pojken.
- Du kanske är efterlyst, sa Hattifnatt-farbrorn.