

Det satt ingen katt vid Kattegatt

*Pojken har hunnit ända till Tylösand i Halland.
Han tjänar lite pengar och träffar en Hattifnatt-gubbe.*



Det gick fort. Skateboarden var en fin uppfinning. Vinden ven om öronen. Han var på väg nerför Hallandsåsen, ner mot slätterna och stränderna i Halland.



Det här är frihet, tänkte han. Långt där nere såg han motorvägen ringla sig över slätten. Där var havet och en stad långt borta.

Det var medvind över slätten och han hade fin fart på brädan. När han mötte cyklister stannade han. Cyklister var arga på rullbrädor. Det hade han märkt flera gånger. Flytta på dig,

ropade de. De är malliga för att cyklarna har större hjul, tänkte han.

Han åkte över en älv som hette Lagan. Här måste Tigern över, tänkte han. Kanske går Tigern på rören och ledningarna under bron? Det brukade han göra. Då slapp han möta hundar och bilar.

Tigern var är du? Pojken var nästan ensam på bron. Tigern, Tigern, ropade han. Det var meningslöst. Men det var skönt att få skrika: Tigern, Tigern, Tigern...

* * *

– Vad ropar du efter? frågade en farbror som satt på stranden.

– Jag letar efter min katt, sa pojken.

– Är det inget annat, sa farbrorn. Här ska du få höra:

Det satt en katt vid Kattegatt
och sola sig en månskensnatt.
Då kom en gammal Hattifnatt
klädd i bara slips och hatt.

Katten sa: Hur är det fatt?
Har du alldeles fått spatt?
Förlåt, sa gamle Hattifnatt
men nån har mina brallor tatt.
Goddag, adjö, godnatt, godnatt.

Ska det där vara roligt? tänkte pojken.

Han var inte upplagd för skoj precis.

Det värkte litegrand i benen. Han hade liftat
sista biten ut till Tylösand. Det var lite fusk att
lifta, tänkte han. Tigern får nog inte lifta med
någon.

Det låg människor och solade sig på stranden.
Det såg ut som om de sov. Men så fort solen gick
i moln vaknade de och blev arga på molnen.



Nere vid vattnet stod en man med en kamera. Han tog bilder av sin fru. Sedan gav han kameran till frun.

– Nu får du plåta mig, sa han till henne.

Vad opraktiskt, tänkte pojken. De kan aldrig komma med på samma bild. Så fick han en fantastisk idé.

– Jag kan ta en bild av er båda två. Det kostar fem kronor, sa han.

Han skämdes litegrand. Han kunde ju fotografera dem gratis, men han var hungrig. En liter mjölk kostade 7 kronor. En limpa kostade 13. Och 5 kronor var allt han hade kvar.

– 5 kronor kan det vara värt, sa mannen.

Pojken tog en bild av båda två.

– Ta en bild till, sa mannen.

Han fick 10 kronor, 5 kronor per bild, plus ett wienerbröd som dricks. Tio meter längre bort låg en tant och ropade på honom.

– Kanonfotografen, kom hit och plåta oss också!

Han gick runt på stranden och tog bilder av folk. På tio minuter tjänade han 50 kronor.

– Du kommer att sluta som miljonär, sa Hattifnatt-farbrorn till honom.



Sedan tog han en bild av en hel familj, som stod ute i vattnet med havet bakom sig. Det var mamman och pappan och tre barn och en hund.

– Du tar väl extra för jycken, sa pappan.

Många hundar, inga katter. Ingen Tiger. Han fick två tior av familjen. Nu hade han pengar till mat för flera dagar.

Det var en fin dag. Han plockade fram sina badbyxor ur ryggsäcken. Sedan simmade han

rakt ut. Han såg bara hav framför sig. Inga öar.
Långt där ute gick några fartyg vid horisonten.

Vad fanns det bortom horisonten? Är jorden
platt som en pannkaka? I så fall ramlar man över
kanten där ute vid horisonten. Så trodde man
förr i tiden.

Nej, jorden är rund som en fotboll.

När han kom iland, sa Hattifnatt-farbrorn:

– Där på andra sidan havet ligger Danmark.

– Jag vet, sa pojken.

– Du vet visst allting.

– Jag vet inte var Tigern är, sa pojken.

Så berättade han allting. Tigern hade hoppat
ur bilen och var nog på väg hem, samma väg
som de åkt med bilen.

– Och så rymde du också, sa farbrorn.

– Jag har inte rymt, jag letar efter Tigern, sa
pojken.

Han kände sig lite eländig. Solen hade gått i
moln. Det började blåsa från havet. Folk packade
ihop sina badsaker.

– Du kanske är efterlyst, sa Hattifnatt-gubben.

Pojken frös litegrand. Han ångrade att han
hade berättat allting. Kunde han lita på den där
Hattifnatt-gubben?