

Vecka 46

Vi inledde veckan lite så som vi brukar göra.

Utifrån vår senaste trygghetsenkät framkom att vi behövde prova att göra våra morgonsamlingar på olika sätt för att se om vi kan göra dem bättre. I onsdags testade vi att inte ha någon samling alls. De flesta av oss tyckte det kändes konstigt att inte få veta vad som skulle hända under skoldagen och vi visste inte heller vilken mat som serverades eller vilken lek man kunde ta del av på den första rasten.

Vi talade tillsammans om hur dagen var och om fram till att samlingen ändå var rätt viktig men att vi kanske kunde göra samlingens delar i annan ordning och se om det var bättre. I torsdags genomförde vi samlingen baklänges så att det som vi brukar ta sist började vi med.

I matematik har vi startat ett nytt tema i TRR. Vi talar om tallinjen och hur man sätter ut tal och siffror.

I torsdags var det så dags för oss att åka på skolbio. Barnen var alla nyfikna och kanske till och kanske till och med lite nervösa. Innan vi åkte till Västervik så fick de som ville en smörgås och lite juice eftersom vi åt lite senare än vad vi brukar göra denna dag. De som hade frukt tog med sig den på resan.

Efter skollunchen var det så dags för fotografering. Det hela gick jättefint och jag tror att de flesta var nöjda. Vi fortsatte dagen med lite rast innan vi avslutade dagen med att läsa ett stycke ur vår favoritbok SPLEJ.

I fredags delade vi klassen i två grupper. Den ena gruppen hade gymnastik tillsammans med Axel medan den andra gruppen gick en uppfriskande höst/vinter promenad tillsammans med mig och Mia. Nästa vecka byter vi grupper så att alla får ta en promenad förutsatt att vädret tillåter.

Kommande vecka har skolan studiedag på torsdag. Fritids har öppet som vanligt.

Och om du saknar någon information (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att höra av dig till oss.

Ha en riktigt härlig helg!

/Lars-Göran och Mia