

Vecka 6

Åter en vecka som bara swishat förbi.

Under veckan har vi haft många sjuka både vuxna och barn. Det går influensa så det gäller att vara noga med att tvätta och sprita händerna.

I måndags hade vi idrott tillsammans med år 4. Vi tränade innebandy tillsammans och kommer att träffas vid fler tillfällen under terminen för att göra gemensamma aktiviteter i idrottshallen.

Vi avslutade tisdagens skoldag med att köpa frukt på Coop. Dessa hade vi sedan till vår bråk-lektion på onsdagens matematiklektion. Då delade vi frukterna i halvor, fjärdedelar och åttondelar. Självklart åt vi upp först en fjärdedel av frukten och sedan fyra åttondelar. Kul att göra matten lite mer konkret för barnen. Lätt att det bara blir matteboken som gäller.

Under samlingen i onsdags poppade frågor upp från barnen om allt det hemska som hänt i Örebro under gårdagen. Vi pratade om vilka känslor som man kände när man tänkte på det otäcka som hänt. Vi pratade om hur viktigt det är att prata tillsammans om det är något som känns jobbigt.

I torsdags hade vi återigen parläsning. Det är så kul att se hur läsningen utvecklats så positivt under läsåret.

Alla har längtat så och plötsligt var det då fredag och dags för klassfest!
Vi hade pyntat och filmat för att vara redo för fest.
Vilket drag det var på dansgolvet! Jättefint planerat av alla vuxna som hjälpt till!

Inbjudan till utvecklingssamtal skall nu vara utskickade via IST. Har du inte fått någon inbjudan hör du av dig till mig så ordnar vi det. Samtalen fortgår under veckorna 10, 11 och 12.

...saknar du något (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att höra av dig till mig.

Hoppas att ni alla får en fin helg.

/Lars-Göran