

Vecka 50

Under måndagen hade vi vårt första tillfälle av luciaträning. Att vi skulle ha så många tomtar i år var det ingen som på förhand visste.

Under tisdagen firade vi nobeldagen.

Vi fick frågan om någon från trean ville hjälpa till att servera dessert i matsalen. Alla i klassen ville och vi lyckades att låta alla hjälpa till. Barnen fick mycket beröm och de gjorde det så himla bra!

Att gymnastiksalen var uppbokad under torsdagen för kommunmästerskap i volleyboll var en överraskning för oss alla då vi först fick information vid onsdagens morgonmöte. Detta gjorde att vi fick ta tid från treans idrott för att hinna med att öva inför lucia.

Vilket härligt luciatåg! Det är ändå något speciellt med att sjunga julsånger tillsammans. Antalet tomtar var betydligt fler mot förra året.

Vi började skriva ned egna berättelser efter den arbetsgång som vi har tränat på tillsammans med Elinda. Vi övar för fullt inför de nationella proven i svenska och matematik.

Under fredagen arbetade vi vidare med våra egna berättelser. I nästa steg skall vi använda våra datorer för att spara vår text. Tanken är att berättelserna skall bli små böcker som vi kanske rent av kan ha till utlåning i biblioteket om man vill.

Vi tittade på högstadiets fina luciatåg i aulan.

Vi passade också på att låna böcker och fyllde på med nya böcker i våra bänkar.

Kommande onsdag kan de som vill få basta efter gymnastiklektionen. Detta är ett tidigare önskemål från barnen i klassen.

Saknar du något (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att höra av dig till mig.

Hoppas ni alla haft en fin helg!

/Lars-Göran